



Prayer reeks van de Helende woorden

DAG 28 | LEVEN ZOALS HET GODDELIJK ZELF

Prayer 74

Als je volledig samensmelt met en je volledig afstemt op jouw Goddelijk Zelf, in Volmaakte Eenheid, dan is dat het leven dat het waard is om te leven, het Volmaakte, Goddelijke leven. Leef dat leven, en je zult nooit alleen zijn. Want het Goddelijk Zelf is altijd bij je, het zit in jou en is in alles, in iedereen en overal om je heen.

*IK BEN samengesmolten met, ondergedompeld in,
gericht op, afgestemd op en verenigd met
de Kracht en Aanwezigheid van mijn Goddelijk Zelf.
IK BEN een kind van het Goddelijke.
Ik besta uit deze Energie. Ik denk als deze Energie.
Ik spreek als deze Energie. Ik gedraag me als deze Energie.
Ik voel me als deze Energie en ik reageer
als mijn Goddelijk Zelf in elke situatie.
Elke adem die ik neem, is de adem van mijn Goddelijk Zelf
Mijn hart klopt met het hart van deze Energie.
Ik zie de wereld door haar ogen.
Ik hoor de stem van mijn Goddelijk Zelf
en ik spreek haar woorden.
Mijn handen doen het werk van mijn Goddelijk Zelf.
En mijn voeten volgen haar, waar ze ook gaat.
IK BEN een wandelende, pratende, ademende
vertegenwoordiger van mijn Goddelijk Zelf.
IK BEN God in actie, de Volmaakte Levensenergie in werking.
IK BEN de ambassadeur van het Goddelijk Zelf, de Goddelijke filantroop.
IK BEN de vonk van het Goddelijk Zelf
die IK BEN in menselijke vorm en vlees.
Het Koninkrijk van het Goddelijke is in mij.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.*

© 2013 Susan Shumsky

© 2020 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media, Utrecht