



Prayer reeks van de Helende woorden

DAG 20 | HET HELEN VAN ZWARE ATMOSFEREN IN INSTELLINGEN

Prayer 128

Oude gebouwen en instellingen zoals scholen, universiteiten, rechtszalen, gevangenissen, ziekenhuizen, klinieken en psychiatrische instellingen zijn gevuld met geconcentreerde negatieve energieën. Zulke zware, intense energieën voelen aan alsof je ze met een mes kunt snijden.

*Ik roep nu de Heilige Geest op om
In naam van school, universiteit, ziekenhuis, gevangenis, instelling, etc.).
nu naar een hoger niveau te tillen, te helen en te reinigen
en om deze ruimte om te vormen en te transformeren
in een heilige en gezegende plaats,
gevuld met het stralende Licht
van het Goddelijk Zelf.
Ik weet nu dat alle beminde aanwezigen
die deze ruimte hebben gevuld
allemaal liefdevol zijn geheeld en vergeven,
geheeld en vergeven,
geheeld en vergeven,
geheeld en vergeven,
(herhalen totdat je voelt dat de energie lichter wordt)
opgetild in Liefde, verenigd met de Waarheid van je Wezen,
gevuld met, doordrongen van en omringd
door de Liefde, het Licht, de Kracht, de Aanwezigheid en
de Energie van het Goddelijk Zelf,
vrij van angst, pijn en alle lagere, zware, astrale energieën.
Jullie zijn nu vrij om naar het Goddelijk Licht te gaan.
Ga nu in vrede en Liefde.
Ga naar jullie Volmaakte plaats van Goddelijke Expressie.*

*Alle beperkende gedachtevormen en zware energieën in deze ruimte
zijn nu geheeld, getransformeerd, gezuiverd en gezegend,
opgetild, opgetild, opgetild, opgetild, opgetild, opgetild,
opgetild, opgetild, opgetild,
in het Licht van de Liefde en Waarheid van het Goddelijk Zelf.
Deze ruimte is omgevormd, getransformeerd, opgetild en bemind.
Deze ruimte is heilige grond.
Deze ruimte is de plaats van het Goddelijk Zelf.
Deze ruimte is de zetel van het Goddelijk Zelf.
Deze ruimte is de rustplaats van het Goddelijk Zelf.
Deze ruimte is het lichaam van het Goddelijk Zelf.
Deze ruimte is de Aanwezigheid van het Goddelijk Zelf.
Ik doe nu een beroep op de Heilige Geest
om de Energie van de Goddelijke Liefde
nu naar voren te brengen,
die deze ruimte vult, doordringt en omhult.
Deze ruimte is nu het heilige altaar van het Goddelijk Zelf.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.*

© 2013 Susan Shumsky

© 2020 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media, Utrecht