



Prayer reeks van de Helende woorden

DAG 5 | BEHANDELING VOOR BEVRIJDING UIT GEVANGENSCHAP

Prayer 123

Dit is een behandeling voor mezelf, [zeg je volledige naam], voor mijn Volmaakte bevrijding uit gevangenschap, of beter, nu. Ik erken nu dat het Goddelijk Zelf de enige Aanwezigheid en enige Kracht is die aan het werk is in het universum. Deze Goddelijke Levensenergie is Volmaakte Goddelijke vergeving. Ze is de alles liefhebbende, barmhartige, medelevende Volmaaktheid van Zijn. Ze is Goddelijke gerechtigheid en vrijheid. Ze is de veilige haven van Goddelijke bescherming.

De Aanwezigheid en Kracht van dit Goddelijk Zelf zijn aan het werk in mijn leven. IK BEN de Goddelijke vergeving die dit Goddelijk Zelf is. IK BEN de Liefde, de zegening, het mededogen, de gerechtigheid en de vrijheid die het Goddelijk Zelf is. Ik woon in de veilige haven van bescherming van dit Goddelijk Zelf. De wet van rechtvaardigheid van het Goddelijk Zelf werkt nu Volmaakt door mij heen naar alle mensen toe en door alle mensen heen naar mij toe.

Daarom weet ik en claim ik, [zeg je volledige naam], nu mijn Volmaakte bevrijding uit gevangenschap, of beter, nu. Ik roep de Heilige Geest aan, de Geest van Waarheid en Heelheid, om alle gedachten, overtuigingen, voorwaarden, patronen en gewoonten die me niet langer dienen, uit mijn mind te bevrijden. Ik laat nu alle gevoelens van schuld, schaamte, wroeging, schande, onttering, vernedering, zelfverwijt, zelfbestrafing, zelfbeschuldiging, verdachtmaking, gevangenschap en zelfveroordeling los en ze zijn verdwenen. Ze zijn verbrand tot as in het vuur van Goddelijke vergeving.

Ik weet dat alles wat ik ogenschijnlijk kwaad of verkeerd heb gedaan, in dit leven of in een vorig leven, nu is schoongeveegd door de liefhebbende, genadige hand van het Goddelijk Zelf. Ik weet nu dat het Goddelijk Zelf me in onvoorwaardelijke Liefde en mededogen vergeeft, zelfs voordat ik het vraag. Ik weet nu dat het Goddelijk Zelf gratie verleent voor alle ogenschijnlijke zonde en alle ogenschijnlijke schuld en schaamte verwijdert. Hoe verachtelijk en beschamend ik me ook heb gevoeld, ik weet nu dat het Goddelijk Zelf me onvoorwaardelijk liefheeft en vergeeft, nu. Het Goddelijk Zelf houdt me in zijn liefdevolle armen en veegt alle tranen weg.

Ik verwelkom en accepteer nu nieuwe, mooie, creatieve, inspirerende overtuigingen, gedachten en gevoelens van vergeving, Genade, clementie, absolutie, vrijstelling, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, zelfrespect, zelfverzekerdheid, waardigheid, eer, trots, vrijheid, gerechtigheid en dankbaarheid. Ik weet nu dat IK gewassen BEN in de zuiverende wateren van Goddelijke Liefde. Ik baad in de liefdevolle oceaan van vergeving van het Goddelijk Zelf en IK BEN gezuiverd. Ik weet nu dat elk zaadje of neiging tot ogenschijnlijk wangedrag uit mijn gedachten is verwijderd en IK BEN herboren in de geest van de Liefde van mijn Goddelijk Zelf. IK BEN vrij van alle criminele activiteiten en ik wend mij nu tot mijn Goddelijk Zelf voor leiding. Ik loop nu het pad van gerechtigheid, en IK BEN vrij.

Ik accepteer nu volledig in Bewustzijn dat IK vrij BEN van elke ogenschijnlijke vorm van gevangenschap, of beter, hier en nu. Ik dank het Goddelijk Zelf voor het tonen van mijn Volmaakte bevrijding uit gevangenschap, nu, gezegend, op Volmaakte Wijze. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

© 2013 Susan Shumsky

© 2020 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media, Utrecht