



Prayer reeks van de Helende woorden

DAG 16 | HET HELEN VAN DE MENTALE SFEER

Prayer 87

Je hebt de macht om de mentale atmosfeer om je heen te helen door de Waarheid te bevestigen. Deze prayer helpt je.

*Ik roep de Heilige Geest aan,
de Geest van Waarheid en Heelheid,
om alle negatieve gedachtevormen, emoties,
overtuigingen, gewoonten, omstandigheden en patronen
in de mentale sfeer om me heen
die mij nadelig hebben beïnvloed
te wissen, te helen, op te tillen, los te laten en te laten gaan.
Alle valse, beperkende, uitdagende, moeilijke,
overweldigende, uitputtende en vermoeiende
emoties en trillingen in de atmosfeer
en in de mensen en plaatsen om me heen
zijn nu liefdevol gezegend, geheeld, opgelost,
opgetild en volledig losgelaten
in het Licht, de Liefde en de Waarheid
van het Goddelijk Zelf.
Mijn Goddelijk Zelf heeft de leiding over mijn mind en mijn leven.
Mijn Goddelijk Zelf is de enige Autoriteit in mijn leven.
IK BEN Goddelijk beschermd door het Licht van mijn Wezen.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.*

© 2013 Susan Shumsky

© 2020 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media, Utrecht